

Entree € 7,= (incl. inlooplunch);

Aanmelden tot 5 september 2016

via receptie van Klooster Wittem 043-4501741
of philippe.cremers@kloosterwittem.nl

Deze studiemiddag met inleidingen en workshops is primair gericht op werkers in de (para-)medische zorg, maar iedereen kan vrij aansluiten.

Deze studiedag is mede mogelijk dankzij ondersteuning van

dienst  KERK EN SAMENLEVING

 **Protestantse Kerk**



KLOOSTER WITTEM
pleisterplaats voor de ziel

“Hoe hou ik het vol?”

oog en aandacht voor de zorgverlener



Vrijdag 9 september 2016,
12.00 - 16.30 u.
Klooster Wittem,
Wittermer Allee 32,
6286 AB Wittem.



KLOOSTER WITTEM
pleisterplaats voor de ziel

Studiemiddag rond barmhartigheid in de zorg

'Hoe hou ik het vol..?!'

Directe aanleiding voor deze studiedag ligt in het 'Jaar van de Barmhartigheid' zoals dat door de katholieke kerk is uitgeroepen. In samenwerking met Protestantse Kerk in Nederland wordt dit thema aangeprepen om barmhartigheid op verschillende wijzen aan de orde te stellen.

We begonnen op 14 januari met 'Ik geef om jou', over concrete handvaten om in de eigen gemeenschap de 'Werken van Barmhartigheid' vorm te geven. Op 8 april was in de Euregionale Oecumenische Conferentie 'Wees barmhartig... Gevlucht – en opgenomen?', aan de orde hoe opvang, ontmoeting en terugkeer van vluchtelingen concreet doorwerkt in onze gemeenschappen en relaties. En dan nu, op 9 september: 'Hoe hou ik het vol..?!' een themamiddag rond 'Barmhartigheid in de zorg'.

Uit een klein vooronderzoek werd duidelijk dat het thema 'barmhartigheid en zorg' niet ongecompliceerd is. In de zorg spreekt men liever over medemenselijkheid, medeleven of solidariteit. Toch staan ook die voortdurend onder druk, - ze zijn niet (meer) vanzelfsprekend. Met name grote bureaucratische processen en protocollen leggen zo'n tijdsdruk op de uitvoering van de zorg dat er geen tijd overblijft om uitvoeriger met patiënten contact te hebben. Er is zagezegd geen tijd om medemenselijkheid, medeleven, barmhartigheid vorm te geven. Tenzij in de houding van de verzorger. Eigenlijk zijn het de houding en spiritualiteit van de zorgverlener waaruit medeleven en barmhartigheid blijken. Hoe doe je dat - en vooral, hoe houd je dat vol?!

Programma

12.00 uur inloop

12.30 uur lichte kloosterlunch

13.15 uur inleidingen

Hoofdreferent:

- Toine van de Hoogen, theoloog

Co-referenten:

- Roel Hekking, geestelijke begeleider

- Willem van der Plas, huisarts

14.30 uur pauze

14.45 uur keuze uit vier **workshops**

- fotografie Jos Reinders, fotograaf
- schrijven Jos Rosenboom, schrijfster en docente
- wandelen Nan Paffen, pastoraal werkster
- psychodrama Thur Borgers, geestelijk verzorger en psychodramaturg

16.00 -

16.45 uur afsluiting met borrel

Zie voor actuele gegevens www.kloosterwittem.nl.

